

Verklap aan Caleidoscoop iets over jezelf en win een fotoshoot

Stel dat je geen CLB'er was geworden, welke job had je dan willen doen? Welk compliment kreeg je deze week? Welk boek of film gaf je inspiratie? Vertel het aan Caleidoscoop en krijg in ruil een professionele portretfoto van jezelf.

Voor een nieuwe rubriek in Caleidoscoop zijn we op zoek naar CLB'ers die 10 vragen over zichzelf willen beantwoorden.

1. Je kiest zelf de vragen die je wil beantwoorden uit onderstaand lijstje.
2. Een redacteur van Caleidoscoop belt je op voor een kort gesprek hierover en schrijft een voorstel van een kort artikel. Je kan dit voorstel nog aanpassen.
3. Een professionele fotograaf komt bij je langs voor een fotoshoot. Je ontvangt nadien je portret.
4. Het artikel verschijnt samen met je foto in Caleidoscoop. Je ontvangt het nummer ook in je bus.

Benieuwd hoe zo'n artikel eruitziet? Ontdek het artikel over Chris Creemers (Vrij CLB Ami1) [hier](#). Zin om mee te doen? Laat het weten via hoofdredactie@caleidoscoop.be.

Interview met Caleidoscoop: Lijstje met vragen waaruit je kan kiezen

Noem één ding waarvan je de voorbije week gelukkig werd.

Waarover ben je fier op je werk?

Wat maakt je gelukkig?

Hoe kom je tot rust na een drukke clb-dag?

Wat helpt jou na een moeilijk gesprek?

Hoe wil je dat collega's jou zien?

Beschrijf je ideale collega.

Als je naar de toekomst kijkt, wat zie je dan?

Wat zou je nog graag bijleren?

Noem 1 ding dat je job zou oppimpen.

Wat of wie zou je niet kunnen missen in je job?

Wat of wie is jou het meest dierbaar in je job?

Waarvoor zei iemand tegen jou 'dankjewel'?

Wanneer loopt alles 'op wiel'tjes' op het werk voor jou?

Welk compliment kreeg je deze week?

Waarom kreeg je een glimlach van een leerling?

Wat is het mooiste compliment dat je ooit in je job hebt gekregen?

Wat geeft jou goesting om er een lap op te geven?

Wat gaf je onlangs een boost?

Welk boek/lezing/studiedag/film geeft je inspiratie?

Welk boek zou echt elke CLB'er moeten lezen?

Je mag 1 dag met een historisch figuur/een bekend iemand/een personage uit een boek of film optrekken. Wie kies je en waarom?

Wat is je favoriete vakantiebestemming/ liedje/boek?

Wat doet deugd in je contacten?

Wat geeft je voldoening na een klassenraad of teambespreking?

Wat maakt dat je graag in een school komt?

Wat maakt je job boeiend?

Wat gaf je het gevoel dat je iemand kansen gaf?

Welke collega's mogen aanschuiven op je droomdiner?

Welke schooldirectie zou je willen trakteren?

Welke collega wil je zelf zijn?

Welk goed voornemen op je werk hou je moeilijk vol?

Wat is je irritantste karaktertrek?

Welke vervelende gewoonte heb je waar je liefst van af zou raken?

Wat irriteert jou?

Van welke tegenvallers of fouten heb je het meest geleerd?

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Stel dat je geen CLB'er was geworden, welke job had je dan willen doen?

Wat voor kind was jij?

Welke raad zou je aan je 20-jarige zelf willen geven?

Welke raad zou je aan een startende CLB'er willen geven?